

AUDITIE DIALOOG

Gringoire:

Ik kan het niet geloven. Vanmiddag vroeg ik me nog af of ik ooit iemand zoals jij zou kunnen vinden, en nu 12 uur later ben ik met je getrouwd... Een heel nieuw leven in een dag tijd.

Hij beweegt zich in de richting van Esmeralda om haar een kus te geven, maar Esmeralda duwt zijn gezicht weg.

Esmeralda:

Hooo even. Ik ben met je getrouwd om je te redden van de galg, maar dit is niets meer dan dat. Clopin maakt geen grappen, geloof me; Als hij iets zegt dan meent hij het. Als ik niet naar buiten was gekomen had je lichaam nu waarschijnlijk in de Seine gedreven.

Gringoire kijkt eerst teleurgesteld, maar lijkt snel te accepteren dat z'n leven al winst is.

Gringoire:

Ik was bijna dood... pfew, een dag kan gek lopen.

Esmeralda:

Je hoeft mij niets te vertellen. Ik leef tussen die mannen en dit gebeurt 3x in de week. Meestal loopt het ongelukkiger af, maar ik had medelijden met je. Wie ben je eigenlijk? Ik heb je nog nooit in de buitenwijken van Parijs gezien.

Gringoire:

Ik ben Pierre, ik ben toneelschrijver voor de koning. Ik had het toneelstuk geschreven voor de Vlaamse gezanten eerder deze week.

Esmeralda:

Een toneelstuk? Was er een toneelstuk dan?

Gringoire:

Nou die zóu er zijn, maar niemand kwam kijken. Ik ben uiteindelijk naar dat festijn buiten de kerk gegaan en zag je daar dansen. Ik zag je vanavond toevallig lopen en ben je gevolgd.

Esmeralda:

Me gevolgd? Je bent toch niet zo'n engerd die vrouwen van een afstandje bekijkt he?

Gringoire:

Nee echt niet! Maar toen ik je vandeweek zag dansen was ik betoverd. Ik ben zo nieuwsgierig naar je dat ik het niet kon weerstaan. Sorry, ik wil je niet bang maken ofzo.

Esmeralda:

Nou vooruit dan maar, maar wat doe je dan überhaupt in deze buurt?

Gringoire:

Nou, de koning betaalt me steeds niet. Ik heb nu al 3 stukken voor noppes geschreven en inmiddels heb ik geen plek meer om te overnachten. De laatste dagen zwerf ik in deze buurt rond, er zijn veel plekken waar ik droog kan slapen. Maar ik ben veel nieuwsgieriger naar jou. Wie ben jij?

Esmeralda:

Esmeralda.

Gringoire:

Ja dat weet ik inmiddels. Maar wie ben je? Hoe komt zo'n vrouw als jij op deze plek terecht?

Esmeralda:

Dit is mijn familie. We reisden vroeger over de hele wereld. Ze vonden het hier zo fijn dat ze zijn blijven wonen.